

Uitwedstrijd bij De Terp in Zwolle.

Op vrijdag 15 oktober zijn we naar Zwolle getogen om daar voor het eerst na corona weer eens een uitwedstrijd te spelen. Maar corona was nog wel duidelijk van invloed op het gebeuren. Vroeger gingen we altijd een hele dag, waarbij er 's ochtends en 's middags een ronde gespeeld werd en er tussen de rondes een gezellige (en lekkere) warme maaltijd geserveerd werd. Maar de mogelijkheid om in De Terp een maaltijd te gebruiken was er dit keer niet. Dus had de organisatie besloten om beide rondes in de middag te spelen. En dat werd een druk programma. Om 1 uur beginnen en om 5 uur klaar.

Toen we binnen kwamen zagen we gelijk nog een verandering. Blauwe lakens!!!



De vraag waarom men van groen naar blauw was gegaan leverde vier verschillende antwoorden op, dus dat bleef even hangen. Maar we hebben aangetoond dat het ons niet uitmaakt op wat voor kleur laken we spelen, winnen doen we toch wel. Ondanks dat de heer Lau in zijn openingswoord zei dat de Zwollenaren hun uiterste best gingen doen om de nederlaag van vorige keer goed te maken. Helaas voor hen, niet gelukt.

In de eerste ronde hebben zowel Harrie als Bobby hun partij uitgemaakt binnen de dertig beurten. Daarmee werd de basis gelegd voor een kleine voorsprong.

In de tweede ronde deden Gait en Jo dat ook, terwijl Bobby net 1 carambole te kort kwam voor de volle winst. De hoogste serie van de dag kwam op naam van Herman.



Ondanks dat het een druk programma was was het erg gezellig. En ook de inwendige mens werd niet vergeten. We hopen de Zwollenaren snel weer in ons Weijtendaal te kunnen ontvangen, zodat zij de revange kunnen proberen.